

# Fluisteringen

---

Stilte...

Oude stemmen, echo's in de tijd..  
Getuigen van een grijs verleden

Als je heel goed luistert  
fluisteren ze over honger, angst en strijd..

Over de waarde van een mensenleven;  
Over alles opgeven om te overleven;  
Over onvoorstelbare verschrikkingen en  
heldenmoed

Over het zachte snikken van een kind  
starend achter donkere ramen...

Woede over wat zij zo oneerlijk vindt..

Waarom moesten zij nu vluchten van alles wat  
normaal was en wat goed..  
wat kan zij nu gedaan hebben, dat dit alles  
moet?

Plots niet meer normaal zijn, minder dan een mens..

Als dieren worden opgejaagd...waar trekt men de grens?

Wachten op een trein naar een ver oord

Luide stemmen

Alledaagse levens in de kiem gesmoord

Bibberende handjes bidden voor een toekomst die nooit komen zou:

*“Papa, mama blijven we wel bij elkaar?  
Natuurlijk lieve schat, geloof mij maar”...*

Wie goed naar het verleden luistert, hoort de waarschuwing door de tijd:

Fluisterende stemmen als heldere bakens van weleer:

**LUISTER! LUISTER NU!...**

**DIT NOOIT WEER!**